

# Historia

Vatten har i alla tider lockat människor, så även i Åsa. Här kunde man bada, ha båt och fiska. Fanns det något naturligt skydd mot vindar och vågor så ordnade man till en plats att förtöja båten.

## Tångtäkt

En fördel förr med havet var att det blåste inland tång som var attraktivt för traktens bönder att använda som gödning. I gamla lantmäterihandlingar kan man läsa om hur man tvistat om rätten till detta och hur lantmätern gett bönderna rätt att ta upp tång, förvara den vid stranden och sedan använda den till gödning på sina åkrar. På gamla kartor kan man se områden utmärkta som "Tångtäkt". En sådan fanns vid toaletterna samt på det rektangulära området innanför bommen.

## Planer på 40-talet

1938 fanns planer på att bygga en ordentlig båthamn i Krokvik. Man registrerade vatten djup och djupet till berget i området innanför skären men också ända över till Kuggavikssidan. Ritningar på vågbrytare och bryggor gjordes. Vad som sedan hände är oklart men andra världskriget kan ha bidragit till att planerna inte förverkligades.



## Åsa Småstugor

1958 börjades stugbyn att byggas och 57 st. sol, bad och båtsugna nybyggare tillkom i närområdet.

## Båtföreningen

Åsa Båtförening bildades 1962. I handlingar från detta tillfälle hittar man förutom kända Åsa-bor många namn som kommer från småstugorna. 1963 arrenderade man mark av Skantzé för föreningens verksamhet. På gamla kartor kan man räkna in ett 70-tal båtar på svaj och vid de många småbryggor som då fanns.

Sommarfesterna hade man då ofta på någon av öarna Nordsten eller Ustö. Vid någon extra glad fest

lyckades man dessutom sätta eld på vegetationen på Ustö.

På klipporna hade en samling små bodar byggts upp för att förvara åror mm som skämde stranden enligt markägaren. Beslut om att bygga ett båthus med bodar togs 1967, bygglov erhöles 1968-08-14 Fasaden kläddes om med tryckimpregnerat virke år 2007.

### **Bastun**

På årsmötet 2007 kom det upp ett förslag om att bygga en bastu i den södra ändan av båthuset. Efter en diskussion röstades förslaget igenom med knapp majoritet. Lars Ranäng åtog sig att leda arbetet som i huvudsak skulle utföras av intresserade medlemmar. Bygglovets godkändes 2008-01-14 I samband med bastu-bygget gjordes även altanen.

### **Östersunds Barnkoloni / IOGT**

Det fanns många barnkolonier i Åsa. Vår närmaste granne var en sådan. Den byggdes ca 1933 och det sägs att både byggmaterial och snickare skickades ner för att bygga den. Östersund hade tidigare Solvik men flyttade sin verksamhet hit när den var färdig.

När koloniverksamheten dog ut övertog IOGT fastigheten 1984. De hade bl.a. campingverksamhet på fastigheten och planerade att utöka denna verksamhet på närliggande mark. Detta utlöste en opinion-storm i Åsa och planerna blev inte förverkligade och efter några år så såldes kolonin.

När IOGT sålde Östersund-kolonien till en företagare från Mölndal förändrades tillvaron drastiskt för båtföreningen. Den nya ägaren (som i folkmun kallades "Poliskan") hägnade in och hävdade sin äganderätt till sin mark och vattnet utanför. Vi fick inte längre använda vår båtiläggningsplats på udden, kranen revs och de som hade båtar på svaj fick flytta på sig. Det blev skärmytslingar med gamla Åsa-bor som i alla tider haft sin båt här och polisen blev inblandad vid flera tillfällen. Flera advokater var inblandade.

Man styckade av fastigheten, renoverade hus för hus som såldes och till slut sålde man det sista och lämnade området varpå det blev lugnt igen.

### **Krokviks Intresseförening**

Skantzé, som sålt de flesta tomterna i området ville bli av med restfastigheten Åsa 5:3. Större delen av marken bestod av sandstranden och klippstranden fr.o.m. båthuset till Folkhögskolans gräns. Han ville att de han hade sålt tomter till skulle erbjudas att bli delägare i stranden. Föreningen bildades 1991 och intresserade fastighetsägare samlade snabbt ihop 200.000 kr och Krokviks Intresseförening kunde genomföra köpet.

Föreningen har ca 64 delägare som har ca. 225 andelar. Stora andelsägare är Krokviks Samfällighetsförening (100 andelar) och Åsa Båtförening, Krokvik (50 andelar). Övriga delägare har 1 eller 2 andelar var. Många av dessa finns på Kuggavikssidan.

**Bryggor o bojar**



1960



1975

På flygbilderna kan man se mängden båtar och småbryggor.



1981



Sommaren 2023. Vart tog båtarna vägen?

### **Flytbryggan**

Ett av bryggan byggdes 2006. 6 sektioner á 6m. Flaggstången donerades av Ralf Galme och det hela invigdes med bubbel. Båtplatsägarna fick betala ca. 31.000:- för sin plats.



Året därpå förlängdes bryggan med 3 sektioner och de som då köpte plats fick betala 33.000:- för sin båtplats.

Landfästet höll inte för påfrestningarna utan gjordes om efter några år på ett innovativt, men kanske inte så vackert sätt. Men det håller än i dag.



### **"Börjes" brygga**

Badbryggan framför bastun har fått sitt namn efter förra ägaren Börje Johansson. Börje har varit med sedan föreningen bildades och har i många år haft sin bohuseka förtöjd vid bryggan. Hans eka har varit ett populärt foto-motiv. På senare tid har även ett brudpar vigts på bryggan.

Bryggan renoverades 2021 av "gubbarna" som byggde kustpromenaden och fick samtidigt sin badstege. Den blev snabbt uppskattad av bastu-badarna.

